

ORAL SANDER'İ UĞURLARKEN

Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU*

Oral Ağabey'le aynı ortaokul, lise ve fakülteden dört yıl arayla mezun olduk. 1964'te O, 1968'de ben, Fakültemiz'in Siyasi Tarih Kürsüsü'ne Asistan olduğumuzda Dış Münasebetler Enstitümüz çok ünlü isimlerden oluşan, kalabalık bir kadroya sahipti. Bu Hocalarımızın büyük kısmı 8-9 yıllık kısa bir süre içinde başka devlet görevlerine geçme, emeklilik ve vefat nedenleriyle aramızdan ayrıldılar. Bu durum, Bölüm'ün genç elemanlarının çok erken tarihlerde sorumluluk mevkilerine gelmelerini gerektirdi. Oral Ağabey de Asistanlığa atanmasından 12 yıl sonra Kürsü (Anabilim Dalı) Başkanı olmuştu. O sırada 1 yıllık Doçent'ti.

Oral Ağabey bu görevini de başarıyla yürüttü.

Oral Ağabey'in Siyasi Tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Diplomat için "her şeyden anlayan kişi" tanımı da yapılır. Oral Ağabey de Diplomatik Tarih'i (Siyasi Tarih'i) çok-yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede ele almıştır. Siyasi Tarih'i bir Uygarlık Tarihi, Kültür Tarihi temeline oturtmuştur.

Elbette böyle yapabilmıştır. Çünkü kendisi de çok-yönlüydü. Geniş bir kültür birikimine sahipti. Gerçek bir aydıdı.

Hem kurallara saygılı, disiplinli, hem de gerek kendisine, gerek başkalarına karşı son derece özgürlükçüydü. Disiplin ve özgürlükçülük kavramlarının birarada yaşayabileceğine en iyi bir örnekti.

Oral Ağabey'in çok-renkli bir kişiliği vardı. Enerjik, çalışkan, yenilikçi, değişik bir insandı. Yaşından çok daha genç görünürdü. Bunun temel nedeni fi'ren genç oluşuydu. Her yaştan gençlerle diyalogu mükemmeldi.

Girdiği her toplulukta yıldızlaşırdı.

O'nunla fikir tartışması yapmak da ayrı bir güzellikti. Sportmen ruhluuydu.

*A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Kendisine yapılan bazı şakalara haklı olarak kızdığı görülürdü. O pek şaka yapmazdı.

Ama bu defa O hepimize çok acı bir şaka yaptı. Yerinde duramayan, ama gittiği yerlerden bir gün tekrar dönen Oral Ağabey, bu defa dönüşü olmayan yere gitti. Kendisine belki de en çok muhtaç olduğumuz, en verimli olabileceği bir dönemde bizleri boynu bükük, kolu kanadı kırık halde bıraktı.

Oral Ağabey, varlığında olduğu gibi, yokluğunda da hep bizimle yaşayacaksın.

Nur içinde yat.